

# Kallelse till årsstämma

för föreningen

# VÄGKORSET<sub>s</sub>

## Vänner

**tisdag 10 augusti kl. 19.00**

**på Vägkorset, Kungsbackavägen 7, Bollebygd**

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 3 augusti.

Du kan lämna motioner via e-post till: [kontakt@vagkorset.se](mailto:kontakt@vagkorset.se) eller lämna dem till någon i styrelsen.

Verksamhetsberättelsen och förslag till budget finns på Vägkorsets vänners hemsida från den 3 augusti.

Hjärtligt välkomna!

Hemsida: [www.vagkorset.se](http://www.vagkorset.se)  
e-post: [kontakt@vagkorset.se](mailto:kontakt@vagkorset.se)  
Facebookgrupp: Vägkorsets vänner

Besöksadress: Kungsbackavägen 7, Bollebygd  
Telefon: 0738289990  
Bankgiro: 5020-7703

## **Föreningens syfte**

Föreningen vänder sig till människor i alla åldrar oavsett bakgrund. Föreningen ska inom Bollebygds kommun bedriva ideellt socialt arbete och driva en gemensam öppen mötesplats som kan bidra till att människor i alla livets situationer kan se sin egen kraft och sitt eget ansvar för sina liv.

## **Vägorsets vänners värdegrund**

Här utgår vi ifrån alla människors lika värde. Här skall alla kunna känna sig trygga oavsett funktionalitet, etnicitet, tro, sexuell läggning, köns uttryck, ekonomiska förutsättningar eller ålder.

Detta är den centrala punkten från vilken verksamheten utgår.

Vägorsets vänner vill ha en verksamhet som är uppmärksam på när makt missbrukas och allas lika värde inte eftersträvas.

Ett annat för Vägorsets vänner centralt begrepp är gemenskap. Vi behandlar varandra med respekt och medkänsla.

Vi hjälps åt att påminna varandra när gemenskapen hotas. Våld, hat och kränkningar är inte välkomna hos Vägorsets vänner.

Verksamheten vill också verka för en hållbar värld. Vi låter den viljan genomsyra allt och synas i vår ekonomi, miljö och i våra produktval.

## **Att förvalta ett diakonaltarbete**

När en stark hjälper en svag, en rik hjälper en fattig, en frisk hjälper en sjuk blir det välgörenhet. Diakoni är något annat. Diakoni handlar i sin yttersta konsekvens om att se sin egen otillräcklighet och utsatthet i en annan människa och ha mod att handla utifrån det.

(Fritt från Kent Wisti, präst och konstrnär)